

Resebrev - juni 2012. Sista resebrevet. Fyra års långseglande är över!

Ja, så är det. Vi avslutar här i Fort Lauderdale, Florida, vår långsegling för denna gång. Nu väntar några års arbete och sedan, vem vet...

Men först lite om vad som hänt sen sist. Vi blev kvar i Göteborg ett par veckor in i juni, vilka fortsatte i samma takt och stil som maj gjorde. Härligt att träffa alla även om vi nu fick begränsa oss till kvällar och helger då kapten började arbeta på Wilhelmsens kontor i Göteborg den 1 juni.

14 juni lyfte planet mot Miami och redan den 15 juni började Bosse som HVAC Manager på Wilhelmsen Technical Solutions här i Fort Lauderdale vilket innebär att han är företagets ansvarige för klimatsidan på kryssningsfartyg i Amerika. De stora rederierna har sina kontor i Miami och Fort Lauderdale är en av de största hamnar som fartygen kommer till.



Dagen efter fyllde kapten år så vi firade med att besöka Seminole Hard Rock Hotel & Casino i stadsdelen Hollywood, strax söder om Fort Lauderdale.

Seminole Hard Rock är i sig en kul historia. Eller främst Seminole-indianernas framfart.

Under 1800-talet levde en grupp Seminole-indianer i Everglades men efter ett tredje stort krig mot de vita delades gruppen i två. En del som ville leva mer traditionellt och en som accepterade att anpassa sig till restriktioner och då tilldelades mark i Hollywood. De senare kallar sig Seminole Tribe of Florida. Man har ingått avtal med staten Florida och fått boskap då Bureau of Indian Affairs (BIA) hoppades att boskapsskötsel och jordbruk skulle skapa självförsörjning för indianerna. Man har också fått spelrättigheter och de har själva bestämt att deras område är skattefritt så bland annat tobak säljs taxfree. Någon smart indian insåg att boskapen betingade ett värde som kunde belånas och så skapades kapital för att bygga bostäder och starta bingoverksamhet.

Det ledde senare till att man startade kasinon och ekonomin har blomstrat för stammen. 2006 köpte man Hard Rock-kedjan och sedan 2008 serveras bara Seminole's nötkött på deras restauranger för boskapen har man kvar och de är idag USA:s 12:e största uppfödare.

Seminole Hard Rock Hotel & Casino är en enorm anläggning där Hard Rock Cafe utgör en liten del av verksamheten. Här finns casinon i kolossalformat, hotellanläggning, butiker, restauranger och flera konserthallar. Vilket var anledningen till vårt besök. Kvällens spelning var nämligen med Queen Extravaganza! Queen's gamle trummis, Roger Taylor, tröttnade på alla efterrapningar som gjordes och har satt ihop ett band som bjöd på en häftig kväll med fyra sångare som tillsammans lyckades likna Freddie Mercury. Bra musik och många härliga återblickar.



Och återblick är vad detta resebrev skall handla om, eller summering om man så vill.

Redan när vi startade vår segling år 2008 var planen att vi skulle vara ute i 3-5 år och helst skulle vi segla jorden runt. Så blev det nu inte och om ett år skulle vi behöva angöra Sverige och återvända till en vardag därhemma. När erbjudandet om jobb här i Florida dök upp blev valet givet för oss. Vi bor för närvarande kvar i båten, vi får vara kvar i det klimat vi lärt oss att uppskatta och vi har fortfarande reskassa för ett års segling. Kanske lyckas vi bygga på den ytterligare? Det är ju fortfarande några år till pensionen.

Vi har hela tiden vetat att arbete väntar igen även om vi under dessa år kopplat bort sådana tankar. Nu är vi där och har fyra underbara år bakom oss. Visst känns det på ett vis vemodigt men det är också med spänning vi ser fram emot att starta om i ett nytt land.

En av de första saker jag gjorde var att gå med i den världsomspännande organisationen SWEA (Swedish Women´s Eduational Association). Avdelningen för South Florida firade förstas midsommar med stång, dans och medhavd silllunch. Vår första träff med alla dessa svenskor med familj som bor i Florida.



Midsommar ombord



Och med SWEA. Stången klädd med plastblommor ;-)

Inte en sekund ångrar vi att vi en gång vågade ta steget att kasta loss. Det innebar också att släppa taget om fasta jobb, den nära kontakten med familj och att avstå från många vänner. En del vänner har vi tappat, nya har istället kommit till. Både gamla återfunna hemifrån och bland de vi har mött på vår resa.

Just möten med människor har varit en av de största upplevelsorna.

Man gläds åt att kunna konstatera att överallt finns det vänliga, hjälpsamma människor som tar sig tid med oss, ibland lite bortkomna, främlingar. Otaliga platser har vi besökt, allt från de fattigaste slumområden till lyxiga bevakade villakvarter. Att färdas långsamt, med sin bostad med sig, innebär att man ofta kommer långt ifrån de vanliga turiststråken på de platser man besöker. Sevärigheter, platsers historia, hur saker hänger ihop och förståelse för olika språk och kulturer är bara några saker vi fått med oss på resan.

Lite fakta från vår 4-åriga resa:

- Vi har besökt 25 länder och 267 platser med båten (och fler vid våra utflykter).
- Bara i USA har vi med båten passerat genom 17 stater och besökt fyra till med bil.
- Ca 700 nätter har tillbringats i hamn, vid kaj eller liknande, många gratis. (När vi varit på utflykt har båten alltid legat i hamn.)
- Vi har ankrat 364 nätter.
- 96 nätter har vi varit till havs.
- Och övriga ca 230 nätter har vi stått på land 31 och varit i Göteborg resterande.
- Totalt har vi avverkat ca 19 000 distans.
- Ca hälften av dem har vi gått för motor, över 2 000 timmar.
- Inga stormar, det värsta oväder vi haft var ett kort åskväder uppe i North Channel.



Efter ovädret i North Channel

Många gånger har vi fått frågan om vad som varit bäst. Svårt att svara på, det finns många fina platser och stunder. Alla olika men som har fått en speciell plats i våra hjärtan. De utflykter vi gjort har varit lyckosamma, och en snabb tanke tar fram minnen från; Det långa uppehållet i Puerto Mogan där vi lärde känna vardagslivet i byn, det engelska Gibraltar med sin apklippa, den underbara staden Barcelona, Atlantöverfarten med "dop" vid ekvatorn, veckan i Amazonas djungler, snorkling på Tobago Cays, mysiga städer längs Amerikas ostkust - St. Augustine, Charleston, Beaufort och Annapolis för att nämna några, Washington och New York förstås, vår utflykt till Newport där vi fick se de vackra J-båtarna fajtas, sommaren i the Great Lakes med det karga hemmaliknande North Channel och den ljuvliga ön Mackinac Island, favoritstäderna Chicago och San Fransisco, bilturen längs Highway 1 på västkusten ner till San Diego, besök av familjen i Tampa Bay över jul & nyår. Listan kan göras hur lång som helst, låter man tankarna flyta "poppar" det upp allt mer.



En av de härliga aporna på Giblartarklippan



Tack och lov har vi varit flitiga med kameran och har nu ett bildarkiv från dessa år på minst 25 000 bilder.

De skall vi ta fram och kika på när kvällarna blir långa och mörka. Vilka oförglömliga minnen vi bär med oss.

Vi är nämligen stenrika på upplevelser!

Indiana Bosse i Amazonas djungler



Golden Gate-bron i San Fransisco

Tack alla ni som har följt oss på resan och kommenterat våra resebrev, bilder och blogg. Nu när vi ligger still blir det inga fler resebrev men vi skall förstås komplettera hemsidan med bilder för de månader som saknas och kaptens blogg kommer att leva kvar. Kanske startar jag en egen blogg...

För dig som skall segla och har planer på att besöka USA, kontakta oss gärna för info och råd. Både innan och när du är här delar vi gärna med oss av våra erfarenheter.

Heléne @ seaQwest